

בס"ד

מדור זה מוקדש כרגיל להופעתו של חיבור תורני מיוחד המשאיר את חותמו לאורך זמן, הפעם מוקדש המדור למה שניתן להגדיר: כמהפכת הספרים הגדולה ביותר מאז המצאת הדפוס - **מאגר הספרים הממוחשב - אוצר החכמה**.

במילים פשוטות למעטים מבינינו שעוד לא נתוודעו לפלא זה: 'אוצר החכמה' הינו ספריה ממוחשבת של למעלה **מעשרים אלף ספרים** הכוללים את רוב רובם של הספרים התורניים שמתחילת הדפוס ועד ימינו. החל מתנ"ך על כל פירושו, כל חיבורי חז"ל בתלמודם ובמדרשיהם, תורת הגאונים, חיבורי הראשונים בפירוש התלמוד ובקבצי תשובות, שו"ת"ם של כל גדולי האחרונים, תורת רבותינו ראשי הישיבות, וכלה באלפי ספרים וחיבורים של תופסי הישיבה בדורנו אנו. ועוד לא הזכרנו קבלה מחשבה מוסר חסידות דקדוק פיוט ועוד נושאים רבים ומגוונים.

גולת הכותרת, שעוד נשוב אליה בהמשך, הלא היא אפשרות החיפוש בתוך רוב הספרים, באופן שעל כל שאלה ואיבעיא ניתן למצוא כל מה שהלכו בה נמושות ונשאו ונתנו בה, ועל כך עוד בהמשך.

עמל התורה - אינו חיפוש

טעות נפוצה שקנתה שביתה במקומות שונים, גורסת כי בכלל עמל התורה הרי הוא גם נבירה וחיטוט בספרים על מנת למצוא מי מדבר משאלה פלונית ומי מסכים לתירוץ אלמוני, ואכן מוטו בבי מדרשא דברים נחרצים משמיה דמרן החזו"א כי עמל התורה אינו חיפוש, עמל התורה, כמה פשוט - הוא ללמוד! **דברים דומים נשמעו מפי הגאון הגדול ראי"ל שטיינמן שליט"א**, כאשר הוצגה בפניו תכנת 'אוצר החכמה', השיב למי ששאלו האם אין לחוש למיעוט עמל התורה ע"י כל זה, כי אדרבא, טעות הוא לחשוב כי יוצאים ידי עמל בחיפוש בספרים כדי למצוא דברי חפץ, עמל התורה פירושו העמקה גרסה ושינון, דפדוף בספריה הוא אינו יותר מאשר היכי תמצוי שבודאי אין הקב"ה מקפח שכרה, אך תלמוד תורה הוא לא! ואכן ת"ח חשוב אחד מוותיקי משתמשי 'אוצר החכמה' אומר לנו: "אוצר החכמה מציל אלפי שעות אבודות שהיו עד היום מוקדשות לחיפושם וביורוי מקורות ומשאיר ללומד את הדבר האמיתי: ללמוד!".

בית מלא ספרים

אמנם כבר רובינו שמענו על תכנת 'אוצר החכמה', אך מעטים עמדו על סגולתיה הכבירות והתרומה האדירה שהיא נותנת ללימוד התורה. האפשרויות והמעלות הגלומות ב'אוצר החכמה' יש להם פנים רבות באופן שכל לומד על פי סגנונו מוצא בה תועלת אדירה. אם באנו למצות עיקרה של התכנה הרי ששני חלקים מרכזיים בה והם - ספריה וחיפוש.

רבים מאתנו חלמו על ספריה עשירה וגדולה בבית, כזו שימצא בה הלומד את כל מבוקשו, ושתמנע ממנו את הצורך מלהזדקק לטובתם של כל מיני בעלי ספריות, ולעיתים גם את ביטול הזמן האדיר ושאר פגעים רעים שבהליכה לספריות שונות (ודי לחכימא). משאת נפש זו היתה תמיד בגדר חלום באספמיא הן בשל המקום הרב הנצרך לאוסף שכזה ובעיקר בשל העלות הכבדה מנשוא כמובן. 'אוצר החכמה' הגשים חלום דורות זה, בסכום לא גדול (יחסית לגודל התמורה) יכול כל לומד להפוך חלום זה למציאות קיימת, כאשר במקום זעיר מאוחסנים עשרות אלפי ספרים שניתן להציגם ולעיין בהם בלחיצת מחשב אחת, ואף להדפיסם כספר רגיל לעיון ממושך יותר.

ומאליו יפתח

קודם שנזכיר מילה על פלא הפלאות של התוכנה - **אפשרות החיפוש**, אי אפשר להתעלם מפלא נוסף בתכנה זו. בעבר ידענו כי אי אפשר לפתוח ספר עב כרס ולצפות שמבין כל מאות הדפים יפתח לנגד עינינו מאליו הדף אותו אנו מבקשים. בדרך כלל נדרש דפדוף מסויים עד למציאת הדף המבוקש. באוצר החכמה המציאות שונה - דרך משל, אם הלומד עוסק במסכת עבודה זרה דף ט"ז ע"א, בשתי לחיצות זריזות ופשוטות יוצגו לנגד עיניו רשימת ספרים ארוכה למדי העוסקים במסכת זו, וכאשר יקיש המעיין על כל ספר וספר שברשימה, יפתח הספר, כדרך פלא, בדיוק במסכת עבודה זרה דף ט"ז ע"א. כיוצא בזה גם בפרשיות השבוע, בשתי לחיצות מקש קלות, נפרשת לפני המשתמש רשימה של כאלפים ספרים על הפרשה, כשכל ספר שברשימה נפתח אוטומטית בפרשת הנבחרת.

החיפוש - ספר המפתח לכל התורה כולה

הדבר המרכזי כאמור, הוא אפשרות 'החיפוש החופשי!' "קשה להגדיר במילים ספורות את התועלת האדירה הגלומה באפשרויות החיפוש. לשם דוגמא אומר לנו אותו ת"ח: 'צא ובדוק כמה הנאה ותועלת הביא לעולם התורה ספר המפתח על הרמב"ם, ועכשיו צא וחשוב – אפשרויות החיפוש שב'אוצר החכמה' הם למעשה ספר המפתח על כל התורה כולה, כאשר אתה המעיין בוחר את השאלה, ולפיה מקבל את כל התוצאות. אלא שלהבדיל מספר המפתח הרגיל, בו אתה מקבל מראי מקומות בלבד, אוצר החכמה פותח בפניך את הספר עצמו על אתר.

בלחישה אומר לנו אותו ת"ח: 'חדי העין יכולים כבר עתה למפות את העבודות התורניות שנעשות בלי 'האוצר' ועם 'האוצר'. פתאום אתה מוצא בני תשחורת שכותבים מאמרים תורנים כשהבקיאות 'נשפכת' מהן, ואם פעם היו בקיאים מיוחדים לשות"ם ובקיאים אחרים לתורת רבותינו ראשי הישיבות, ולומדים מופלגים הבקיאים בכל גנזי הראשונים, ע"י 'אוצר החכמה' - המכילה כאמור את רוב רובם של החיבורים התורניים - אפשר לכתוב כמי שבקי בכל המקצועות גם יחד'.

רבן של בקיאים

אפשרות החיפוש של 'אוצר החכמה', דומה במהותה לטכניקת החיפוש של תוכנות החיפוש הותיקות, היינו הקשת מילים (תוך נתינת הגדרות שונות של תוספת אותיות, מרחקי מילים וכו') וקבלת רשימת ספרים המכילים את המענה לשאלה המבוקשת, כאשר בהקשה על כל אחד ואחד מן הספרים המופיעים ברשימה, נפתח הספר והתוצאה המבוקשת מוצגת לעיני הלומד. אלא שהדמיון לתכנת האחרות מסתכם רק בטכניקה (שגם בזה יש לאוצר החכמה יתרון). עושר והיקף התוצאות אינו דומה ואינו קרב לשום דבר שהכרנו עד היום: 'אוצר החכמה' מגיש בפני הלומד אוצר בלום וריבוי תוצאות ממגוון אדיר של חיבורים.

לבקשתנו קיבלנו מן המערכת מספר דוגמאות אקראיות המשקפות את מגוון השאלות והעושר המפליא של התוצאות.

מלאכים - ברי מצרא

לומד אחד פנה אלינו בזכרונו דאיתא בחז"ל שתביעת המלאכים שטענו "תנה הודך על השמים" יסודה היתה משום דינא דבר מצרא. כל נסיונו למצוא דברי חז"ל אלו עלו בתוהו. בחיפוש קצרצר (שערך פחות משניה) נתקבלו לא פחות מ-92 ספרים המדברים מענין זה. אמנם בדברי חז"ל שלפנינו לא נמצא כן, אך בספר שתי ידות להר"א חזקוני (אמשטרדם תפ"ו ר"פ תרומה) מביא דבר זה בשם מדרש. ענין זה נמצא ונידון בספרי דרוש רבים ונציין לאחדים מהם: שארית יעקב למהר"י אלגאזי ליוורנו תק"נ פרשת במדבר, ושם הביא זה בשם כת הקודמים ז"ל. מערכי לב שלוניקי תקפ"א ערך מ"ת דרוש יב, ברית אבות ליוורנו תרכ"ב פרשת יתרו. גם החיד"א בהרבה מספריו הזכיר ענין זה, ראה: פני דוד פרשת יתרו וראש דוד שם, חסדי אבות פ"ג מי"ד ועוד. וראה גם בהקדמת הגאון רבי יצחק אלחנן לספרו נחל יצחק (הנקראת פתח שער) מש"כ לתרץ קושיא זו. ובקובץ אור ישראל היו"ל בני"ג גליון כ' עמ' נז הובאו כעשרים ישובים (!) לטענת המלאכים. וע"ע לקט יוסף ערך תורה סימן ב', אבות הראש על אדר"נ לר"ר פאלאג'י דף ס' ע"ב, אבן בוחר בדרוש לחג השבועות דף ק"ה-ק"ו. ועוד... עשרות רבות של מראי מקומות מענין זה.

גברא הבטל ברוב

האם נמצא באיזה ספר המדבר על ביטול ברוב בדבר שאיסורו איסור גברא? חיפוש מהיר באוצר העלה על אתר כי כבר שקלו וטרו חכמים בשאלה זו. בשיעורי הגאון רבי דוד פוברסקי (ב"מ דף קצ"ו) הביא מהגר"ב בשם הגר"ח דמעשר בהמה אינו בטל משום שהוא דין על הגברא, והגר"פ האריך לתמוה מדין מוקצה דבטיל אע"פ דמספ"ל לגרעק"א (תשו' סי' ה') שהוא איסור גברא. בשערי זבולון (או"ח א' עמ' ש"י) האריך בנידון זה הגאון רבי זבולון שוב לענין פרי שבירך עליו שנתערב בפירות שלא בירך עליהן שלפ"ר לא שייך בזה. ביטול כיון דהוא איסור גברא, אבל הוא מציין לפתח תשובה יור"ד סי' ק"ב אות ט' בשם אחרונים דשייך מעיקר הדין דין ביטול ברוב גבי שבועה אע"פ שהוא איסור גברא. בספר דבר בשם אומרו (עמ' קי"ב) הביא מספר זכר דבר (סו"ס ז') להגאון ר' דב לנדוי שגם הוא עמד בזה. גם בספר מנחת פרי ח"ג עמ' קפ"ה העיר בזה.

מיהו המפרש האלמוני

אחד הלומדים סיפר: איקלע לידי ירושלמי דפוס (ציילום) קראקא (הנמצא כמוכן גם הוא ב'אוצר') כשבצידו פירוש קצר. הוא שם לב שפעמים מובא פרוש זה בקרבן העדה ובפ"מ בשם כתב 'המפרש'. אבל מי הוא זה ואי זה הוא אותו מפרש עלום שם? חיפוש קל והתוצאה לא איחרה לבוא: אם אמנם בשער הירושלמי כתבו על פירוש זה 'פירוש מחבר פלוני אלמוני אשר העלים את שמו' אמנם כבר העירו כי המחבר גלה את זהותו בפירושו לנזיר פ"ו ה"א, ומשם למדנו כי הוא רבי דוד דרשן תלמיד הרמ"א. על אודות רבי דוד דרשן מצאנו חומר בספרים רבים, בחרנו להעתיק שורות ספורות מתוך אוצר הגדולים בערכו וז"ל: רבי דוד דרשן מחכמי פולאניא בשנות ש"נ לערך מתלמידו של רבינו הרמ"א ורבי יצחק בצלאל, חיבר הרבה ספרים וכו' וגם היה מגיה ספרים בבית דפוסו וכתב בהם הערות והגהות כמו בשערי דורא שנדפס עם מבוא שערים והובא מכתב שאלתו בתשובות רמ"א רבו סימן פ"א והותם תלמידך הקטן דוד דרשן, וסופו היה רע שנהרג ע"י ליסטים הי"ד, וכמו שנכתב בספרים, ע"כ.

ידיעת החיפוש

הרב ארז סלע שליט"א, האיש שמאחורי הרעיון והביצוע, מספר לנו אנקדוטה המלמדת שלעיתים גם בשביל לחפש יש צורך בידיעה תורנית: בספר פלוני סופר על אדם נמוך קומה (באופן מיוחד) ששפך מרי שיחו באזני מרן החזו"א על כך שבני אדם לועגים לו בשל קומתו הקטנה. מרן החזו"א ברצותו לפייסו ולעודד את רווחו השיב לו כי אין האדם נמדד לפי גובהו ושיעור קומתו, וכבר מצינו קטני קומה שהיו בעלי כח שלטון ועוצמה. וכדוגמא לכך הביא החזו"א מן המובא בחז"ל שנבוכדנצר גובהו היה טפח אחד בלבד.

ת"ח אחד יצא למסע חיפוש אחרי דברי חז"ל אלו, אך מאמציו עלו בתוהו. אפילו ב'אוצר החכמה' לא נמצא מזור לשאלתו. עד שנתגלגלה השאלה לפני הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שאמר כי אף הוא ראה כן בדברי חז"ל, אך לפי שעה אין הוא זוכר איה מקומם. כשאמרו להגר"ח שליט"א שאף ב'אוצר החכמה' לא נמצא מקור הדברים, שאל הגר"ח כיצד בדיוק נערך החיפוש? ומששמע שהמחפשים הקישו תיבות 'נבוכדנצר' ותיבת 'טפח', העמידם על טעותם באומרו כי בזכרונו שבדברי חז"ל הללו לא הופיעה תיבת 'טפח' אלא כינויה הארמי 'פושכא'. מיד ערכו חיפוש חדש ב'אוצר' כעצת הגר"ח קנייבסקי שליט"א לחפש 'פושכא' במקום 'טפח', ובאמת התוצאות המיוחלות לא איחרו לבוא לשמחתם לב כולם. (עיין בילקוט דניאל רמז תתרס"ב).

מציל מזוטו של ים

האמת הלא תמיד נעימה ידועה לכולנו: אברך מופלג, עמל בתורה, ולאחר שהוא מוריק את מעותיו האחרונות, מוציא לאור מבחר מחידושו היותר משובחים בתוך ספר. על פי רוב תוחלת חיי ספר זה קצרה במאד. סקירה פה סקירה שם, מכירה בשערי בתי מדרשות, והספר ימצא את מקומו באחד מהמדפים היותר גבוהים או הנמוכים ביותר של בית המדרש והשימוש שיעשה בו והתועלת שיפיקו ממנו הלומדים הינה אפסית לחלוטין. גם בתחום זה תכנת החיפוש של 'אוצר החכמה' עושה מהפכה. ספר כזה אשר בעליו הואיל להכלילו בתוך ספרי 'אוצר החכמה', מעתה ואילך כל לומד אשר יחפש על הנושא בו הרחיב מחבר הספר, יוצג לפניו ספרו של ת"ח זה, עמלו הגדול יביא ברכה למעינינו, ואם יזכה אף יאמרו דבר בשמו בבית המדרש, לשמחת לב המחבר.

אך לא רק לספרי המ'חברים' היתה עדנה, גם ספרי הקדמונים אשר היו ידועים בימיהם, עולים הם עתה מתהום הנשייה. אחד ממשתמשי 'אוצר החכמה' גולל בפנינו סיפור מופלא על גאולת חיבור אבוד מאחד מן הקדמונים. וכך הוא מספר: פנה אלי אברך שעוסק בליבון סוגיות סת"ם, ובקשה בפיו, בכמה מקומות (בהגהות הרמ"א ועוד) הוא ראה כי נזכר חיבור בשם 'תיקון ספר תורה' לרבי יום טוב ליפמן מילהויזן (אחד מגאוני אשכנז מלפני כחמש מאות שנה הידוע על שם ספרו 'ספר הנצחון' כנגד טענות הנוצרים ימ"ש) אשר לפי אזכוריו נראה כי עוסק הוא בהלכות סת"ם. חיפשתי עבורו את הספר ברשימת הספרים של 'אוצר החכמה' שם לא מצאתי מאום, הוספתי לחפש לפי שם המחבר, ואז מצאתי ספר אחר של אותו גאון קדמון בשם 'אלפא ביתא', ספר זה עוסק אף הוא בעניני סת"ם, ועל כן שיערתי שבודאי נתחלפו לאותו ת"ח שמות הספרים. אלא שאותו ת"ח לא נתרצה בזה, את ספר 'אלפא ביתא' הוא מכיר, וידוע לו בודאי לפי האזכורים בדברי רבותינו על קיומו של ספר נוסף בשם 'תיקון ספר תורה'. בשל עקשנותו ובחוסר אמון מוחלט החלטתי לחפש בתכנת החיפוש האם מישאו בדורות האחרונים מזכיר בדבריו חיבור זה, וכאן הוכיחתי בתדהמה לא רק שמצאתי מספר ספרים שמזכירים את הספר הנ"ל אלא מצאתי גם את

הספר עצמו. איפה? בקובץ "סיני" (שנה ל"א כרך ס' תשרי אדר ב' תשכ"ז) זהו קונטרס קטן המודפס שם בשלמותו מתוך כתב יחיד בעולם, כשהוא מוגדר שם כחיבור שהיה ידוע כאבוד! לולא 'אוצר החכמה', גם אם אותו אברך היה מוצא לנכון לכתת את רגליו לספריות גדולות ולאבד שעות רבות ויקרות, מן הסתם היה מעלה בידו חרסים, קל יותר היה למצוא מחט בערימת שחת מאשר למצוא קונטרס (שאינו מופיע בשום רישום ביבליוגרפי!) המובלע בתוך בקובץ נדיר אשר נדפס לפני כארבעים שנה.

אם לפני כשלוש שנים כשיצאה לאור לראשונה תוכנת 'אוצר החכמה' היה נשמעים קצת יומרניים משפטי המפתח שעיטרו את הפרסומים כגון "המהפכה הגדולה ביותר מאז המצאת הדפוס", או "נקודת המפגש בין ספרי קודש עתיקים וטכנולוגיה מודרנית", הרי כיום החזון הזה נראה שהתקיים במלואו, והרבה מעבר לכך.

מסגרת א

מאחרי המפעל האדיר של 'אוצר החכמה' עומד איש צנוע ששמו ידוע ומפורסם ללומדי התורה בכל אתר ואתר אך הופעתו אומרת בריחה מאור הזרקורים. רבים מן הלומדים ניאותו לאורו של הרב ארז סלע, תלמיד לשעבר בישיבת 'אור שמח' ולאחר מכן בכולל בישיבת 'טשעבין', בספרו המצויין והמפורסם 'ארזי הלבנון' אשר הפך לנכס צאן ברזל וספר חובה ללומדי מסכת נזיר. יודעי דבר יודעים שר' ארז הוא אשר הגה וערך את מסכת זבחים 'זכר חנוך' בהוצאת 'אור שמח', שהיא המסכת הראשונה שחרגה מהדפוס המקובל של ש"ס וילנא, והיא היא שהטביעה צורה חדשה בכל השסי"ם החדשים שיצאו מכאן ואילך. עוד ידוע חיבורו 'שב שמעתתא עם פירוש שמעתתא המבוארת' בו באה לידי ביטוי יכולתו להסביר במלים פשוטות שוות לכל נפש את דברי ה'שב שמעתתא' העמוקים מיני ים.

עבור לומדי הירושלמי כתב הרב סלע פירוש מאיר עינים על מסכתות נזיר וכלאים 'אור יעקב'. לפני שנים אחדות ערך והוציא לאור מהדורות חדשות של 'פני יהושע' והריטב"א מוהדרים ומתוקנים עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים, בהוצאת הספרים שברשותו 'אור החכמה'. כמו כן הוציא לאור מחדש ספרים מדפוסים עתיקים, את 'ש"ס ונציה', 'ש"ס כתב יד מינכען' ואת ה'דקדוקי סופרים' וכן 'תולדות חכמי ירושלים' מאת הגר"י פרומקין.

עקב הנבירה בספרי הקדמונים, התוודע ר' ארז לאלפי ספרים בעלי ערך, הנמצאים כאבן שאין לה הופכין בספריות ובתי עקד ואשר לציבור הלומדים אין כל גישה אליהם. ומכאן נתגלגל על ידו הרעיון לצלם את אותם ספרים ולרכזם במדיה דיגיטלית.

זכות ימיו הראשונים בכולל 'טשעבין' ואף זכר הקירבה לראש הישיבה הגר"ש שניאורסון זצ"ל, פתחה בפניו את שעריו של ה'אוצר ספרים' הגדול והמיוחד במינו של ישיבת טשעבין, שם החלו אנשי צוות 'אוצר החכמה', לצלם ספר אחר ספר. לאחר מכן עברו לספרית האנציקלופדיה התלמודית 'יד הרב הרצוג' בה מצויים ספרים נדירים בעלי ערך רב, ומשם לכל אספן ובעל 'אוצר' אשר נאות לפתוח בפניהם דלתות אוצרו.

לאחר אלפי ספרים עתיקים שצולמו וקוטלגו ב'אוצר החכמה', הגיע תורם של ספרים חדשים בני דורנו, זאת כמובן לאחר נטילת רשות מבעלי הזכויות והמחברים. כך נמצאים ב'אוצר' ספרי הקהלות יעקב, האבי עזרי, ספרי הגר"ח קנייבסקי שליט"א, הגרא"ל שטיינמן שליט"א, ספרי הגר"ד והגר"ד פוברסקי וכן רוב גדולי הראשי ישיבות בדורנו, וכן ספריהם של גדולי הפוסקים כהאגרות משה, מנחת יצחק, שבט הלוי. גם ספרי בעלי המוסר שנתחברו בדורנו כגון ספרי הגר"ח פרידלנדר זצ"ל, ספרי הגר"ש פינקוס זצ"ל ועוד רבים. כשבכל הספרים הללו לבד מאפשרות העיון הרגילה, ניתן לערוך גם חיפוש לפי מילים ונושאים.

יש לציין, שעל אף ערכו ההסטורי של שימור ספרי הקודש לדורותיהם, וכן ערכו המעשי – עזרה ממשית ללומדי התורה באשר הם שם, המפעל האדיר של אוצר החכמה, ממומן כולו מהון עצמי ואינו ניזון מכל תרומה שהיא, לא ציבורית ולא פרטית. ימים קשים ידעו אנשי הצוות, עוד בטרם 'נפל האסימון' ובטרם הכיר צבור הלומדים בעצם הרעיון שעומד מאחורי מפעל זה. עם הזמן, כאשר ההכרה עשתה לה כנפיים ואברכים מן השורה החלו לרכוש ולהשתמש ב'אוצר', ניתן היה להגדיל ולהרחיב עוד ועוד את מאגר הספרים, ועוד היד נטויה.

מסגרת ב

מחברי ספרים, דיינים ומורי הוראה, אברכי כולל ותלמידי ישיבה בכל רחבי העולם הם המשתמשים העיקריים בתכנת 'אוצר החכמה', היום אפשר למצוא את הספרייה הממוחשבת בכללים ובתי מדרשות רבים, כאשר בתוך קופסא קטנה כגודלו של ספר, נכנסים 23,000 ספרי קודש. סמינרים רבים לבנות כבר משתמשים דרך קבע ב'אוצר' כאשר בספרייה נמצאת רשת ממוחשבת. התכנה מצויה מאד גם בריכוזי היהדות החרדית בארה"ב, כמ גם ברחבי אירופה, רוסיה, אוסטרליה, דרום אמריקה ואפילו פינלנד. גם מוסדות אקדמיים רבים ברחבי העולם משתמשים באופן קבוע ב'אוצר' אם כי הם לא קהל היעד העיקרי, כמובן. רבים מהמשתמשים ב'אוצר' יצרו קשר אישי עם צוות 'אוצר החכמה' בירושלים ותורמים אף הם מהידע התורני לקידום התכנה. "אי אפשר כל פעם מחדש שלא להביע את ההתפעלות הגדולה" כותב אחד הלקוחות "מהמתנה הגדולה הזו שהוריד הקב"ה לעולם המכונה 'תוכנת אוצר החכמה' ובפרט מההארה הגדולה שבגירסה 5.0. הרואה רואה ומשתומם. וכבר רציתי להביע זה מכבר שאנו המחזיקים ב'אוצר' איננו רואים עצמינו כלקוחות אלא שותפים וחברים אנו במערכת הגדולה והעצומה הזו ומלווים אנו בעז"ה לאורך כל הדרך את המפעל הזה באון ובהון וברון. בעצה והצעה, בפרסום ושבח, בעינינו למעלה להשכיל. בטוחים אנו שעוד תגדל תפרח התוכנה שבעתיים ואנו שמחים להרגיש כחברים במפעל העצום הגדול הזה. שמחים ליעץ ולעדכן ולהתעדכן ויחד וביחד להגדיל תורה ולהאדירה ולא לשקוט ממלאכת הקודש הזו". על החתום: אוריה ברוידא, בית וגן.

וכך כותב אברך נוסף:

לפני כמה ימים דיברתי עם חבר על מחירם של ספרי קודש, במהלך השיחה הוא שאל אותי: כאברך צעיר, כמה ספרים יש לך בבית? עצרתי לרגע וחשבתי, ואז עניתי: בערך 20,000 ספרים. בשנייה ראשונה הוא חיך, אחרי שתי שניות הוא קלט!... איך הצלחת לקנות תוכנה כזו, זה לא יקר? ... איך הצלחת?!! עניתי, לא יודע... במקום לקנות... ובמקום לקנות... ובמקום להוציא על... ובמקום... ובמקום... העדפתי פשוט להשקיע (בתשלומים כמובן) על נכס בר קיימא שרק יתעצם עם הזמן, ובחשבון פשוט זה משתלם, כי בעוד 20 שנה באותו הסכום שלך יהיו בבית כמה מאות ספרים, לי יהיו עשרות אלפי ספרים מעבר ל-20,000 שכבר קיימים, ולא רק שיהיו לי הספרים עצמם, אלא שבכל רגע נתון אוכל למצוא כל נושא שבעולם בכל עשרות אלפי הספרים הללו... אני לא מבין איך אפשר לא להצליח לקנות את האוצר הענק הזה!....

ואז באותו רגע חשבתי, מן הראוי שאחזק ידכם ואודה לכם על הפרוייקט הבלתי ייאמן הזה...

לפני כמה חודשים רכשתי את התוכנה הגאונית 'אוצר החכמה', ומאז איני מגזים אם אומר שרוב שעות היממה אני לא זו מהספרייה הענקית הזו, זכיתי בחה"ת לכתוב במכון מן המכונים הגדולים והמכובדים העוסק בהוצאת הש"ס ללומדי הדף היומי ובכלל, ובזכות עשרות אלפי הספרים שהבאתם אל שולחני ואל שלחנם של אחרים, נהנים לומדים רבים בעולם כולו מביאורים וחידושים מגדולי ישראל שאלמלא הפרוייקט העצום הזה, שמם ותורתם לא היו ידועים כלל.

ידוע לי כי עלות הפרוייקט שלקחתם על עצמכם בלתי ישוער, וברור כי מעבר להשקעה הכספית הנכס משקיעים רבות מכוחכם, אך ברצוני לחזקכם ולאמץ ידכם, ובשם כל אותם אברכים יקרים שזכו להזויק בספרייה רחבת היקף זו אני קורא לכם: אל תרפו! הזכות העצומה שאתם מזכים את עולם התורה גדול מכל הון ושורח שבעולם, אין ספק כי זכותם של גדולי הדורות שדברי תורתם נתגלו בזכותכם, וזכות לומדי התורה בעולם כולו, שהעליתם אותם דרגות רבות בהיקף וביכולת להעמיק בקטן כגדול, יעמדו לכם לפני בורא עולם, לחזקכם ולהעצים פרוייקט זה מתוך הרווחה ויישוב הדעת, למען הגדלת והאדרת כח התורה, אמן כיה"ר.

בברכה ובהערכה רבה
ש. אביחי כהן. אשדוד